



BERÄTTARNÄTET KRONOBERG

Huvudman för verksamheten är föreningen Berättarnätet Kronoberg som bildades 1990 med syftet att uppmuntra det muntliga berättandet och lyfta fram vår sagoskatt. Välkommen att bli medlem om du vill stödja vårt arbete, få mer information och fina erbjudanden.

På vår hemsida finns mer information om vår verksamhet, öppettider, aktuella evenemang, om geocaching, appar etc.

Välkommen att kontakta oss!

EXTRA TIPS!

SÄGENRESAN - EN DIGITAL KARTA ÖVER MÄRKLIGA HÄNDELSER OCH MAGISKA PLATSER I SVERIGE

Sägenresan presenterar 50 unika sägner, två från varje landskap.

Från pysslingarnas päronträd i söder till vittertrappan i norr, den modiga Karin Vildstjärna i väster till den onde Takstainar i öster. Välkommen in.

sagenresan.sagobygden.se

WWW.SAGOBYGDEN.SE

Sagomuseet, Märta Ljungbergsvägen 1, 341 35 Ljungby
Tel 0372-148 55 kontakt@sagobygden.se

Gratiskt form: Laila Olsson

SAGOMUSEET

& SAGOBYGDEN I KRONOBERG



SAGOMUSEET I LJUNGBY ÄR SAGOBYGDENS HJÄRTA DET ÄR ETT MUSEUM FÖR BÅDE STORA OCH SMÅ



VÄLKOMMEN!

till den magiska Sagobygden och Sveriges enda Sagomuseum.

Djävulen var från början en ängel. Han blev utkastad från himlen och föll ner på jorden. I sitt fall drog han med sig sitt anhang av onda andar. Det regnade i tre dagar. De som föll på tomterna vid husen blev tomtar och vättar. De som föll i sjöar och åar blev näckar och sjörån. De som föll bland bergen blev jättar och troll.

Det måste ha regnat mycket över den här delen av Småland, så mycket oknytt och lortaty som det finns här. Finns det oknytt och lortaty finns det också fullt av gamla spännande sägner och berättelser.

SAGOBYGDEN

I de djupa, fantasieggande småländska skogarna ligger Sagobygden, bestående av Ljungby, Alvesta och Älmhults kommuner. Här levde några av vårt lands mest betydelsefulla sagoberättare. Här har folk berättat om trollberg, offerkällor, näckens vattenhål, drakskatter, trollträd, platser för ond bråd död och herrgårdar med spöken. Dessa fantastiska sagor och sägner har i alla tider roat och förskräckt folk. Berättelserna har gått från mun till mun, från släktled till släktled och görs så än idag! I Sagobygden lever traditionen med muntligt berättande vidare. Välkommen att besöka Sagomuseet, Ljungby berättarfestival eller varför inte göra en resa ut i skogen och leta sägner?

SAGOMUSEET

Museet levandegör den muntliga berättartraditionen i vårt land. Här kan du möta den förskräckliga glosen, kungadottern som är förvandlad till en groda, en lockande skogsfru och en talande potta! I museets butik finns ett stort urval av litteratur om folktro, sagor, sägner och skräcknovor men även förunderliga ting som drakskinn, grodor med kronor, spel, pyssel och presenter. Museet vänder sig till alla åldrar och det kan besökas på egen hand eller med berättarguide.

För Sagomuseets öppettider dagsaktuella arrangemang se vår hemsida.
www.sagobygden.se

VI ERJUBDER ÄVEN

PRIVATA SÄLLSKAP: Grupper är välkomna att boka tid för privata visningar av museet. Vi erbjuder annorlunda upplevelser som sägenresor, spökafnär och berättarprogram. Vi genomför dessa både på museet eller på en plats som du själv väljer.

KURSER OCH FORTBILDNING: För pedagoger i förskolans och skolans värld, verksamma inom turism och entreprenad och för företagsledare anordnas skräddarsydda kurser i muntligt berättande/storytelling. Vi utbildar även personer och organisationer i berättande samt föreläser på universitet.

PEDAGOGISK VERKSAMHET: Den pedagogiska verksamheten hos oss är stor. Den omfattar barn från förskola till gymnasium. Vi arbetar utefter läroplanerna för att stärka elevernas läs-, skriv- och talarförmågor genom att använda muntligt berättande som metod.

SPECIALVISNINGAR: Vi gör specialvisningar för grupper med olika behov, sagostunder för de riktigt små, visningar för dementa med anhöriga, besöker äldreboenden mm.



LJUNGBY BERÄTTARFESTIVAL*

Sedan år 1990 arrangerar vi Ljungby Berättarfestival. Varje år strax före midsommar samlas ett 50-tal berättare och forskare från hela världen för att under några dagar dela med sig av sina bästa berättelser. Festivalen bjuder varje år på ett 70-tal föreställningar, kurser, seminarier, vandringar och utflykter. Du kan lyssna till allt från lokala berättare till den internationella berättarvärldens mest lysande stjärnor. De framför roliga, sorgliga, hisnade och rysansvärda berättelser. Du kan lyssna på nyskrivna berättelser och uråldriga historier. Här finns mycket att välja på för både barn och vuxna. Festivalen är Nordens äldsta årligen återkommande berättarfestival.

www.sagobygdensfestival.se

DE GAMLA SAGOBERÄTTARNA

De berättare som var verksamma i Sagobygden lämnade ett rikt material av sagor och sägner efter sig. Tack vare dem har vi tillgång till en av Sveriges mest högstående samlingar av 1800-talsfolklore. Vilka var de då?
Några som bör nämnas är Mickel i Långhult (1778-1860) fattighjonet som blev Sveriges mest kände sagoberättare, härads målaren Sven Sederström (1810-1846) i Alvesta och den fattiga änkan Halta-Kajsa i Ryd (1792-1857). Berättarna uppmärksammades av sagosamlaren Gunnar Olof Hyltén-Cavallius (1818-1889). Han föddes i Vislanda och gav omkring 1850 ut "Svenska folksagor och äventyr", den klassiska svenska sagosamlingen vars sagor kom från bygdens berättare. Boken är Sveriges motsvarighet till Bröderna Grimms sagor. Hyltén-Cavallius far Carl Fredrik Cavallius (1781-1857) var även han en fängslande sagoberättare. Sveriges första sagoprofessor Carl Wilhelm von Sydow (1878-1952) växte upp här och var en outtröttlig samlare av berättelser från Sagobygden.

*Från och med 2022 byter festivalen namn till Sagobygdens Musik- & Berättarfestival

UNESCO

FN-organet Unesco, arbetar bl.a. för att trygga det immateriella kulturarvet. Med det immateriella kulturarvet menas det kulturarv som handlar om levande traditioner. Ett exempel på ett sådant kulturarv är det muntliga berättandet. 2011 ratificerade Sverige Unescos konvention om tryggheten av det immateriella kulturarvet. I mars 2017 nominerade Sveriges regering Sagobygden till Unescos register över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta för att trygga det immateriella kulturarvet. I november 2018 fick vi det glädjande beskedet att Sagobygden blivit upptagna på detta register. Sagobygden är den enda organisationen i Sverige att bli upptagen på Unescos register över goda metodiska exempel. Det är vi väldigt stolta och glada över!

1. SÄGENPLATSERNA

1. SKOMAKAREN I SUTARESTUGAN

Hunnsberget är högsta höjden i Ljungby kommun. En gång flydde en skomakare, kallad Sutaren, för danska soldater. Han gömde sig i en liten grotta på bergets brantaste sida. Varje dansk som klättrade upp stötte han ned.

A) HUNNSBERGET

N 56°46.290, E 013°21.123°

B) SUTARESTUGAN

N 56°46.514, E 013°21.424°

2. TROLLTRÄDET

Djupt inne i skogen i närheten av Torpa finns ett trollträd. I detta märkliga träd satte folk bort tandvård förr i tiden.

3. SYSTEMSJÖARNA

Här mördade tre bröder sina systrar. Tre källor sprang fram som blev till tre sjöar. Det sägs att då de tre sjöarna blir en enda skall världen förgås. Två av sjöarna har redan förenats till en.

4. BORTBYTINGEN I DALEKULLEN

En bondgumma trodde att trolen i Dalekulle rövade bort hennes barn och gett henne en trollunge istället. Men gumman var påhittig. Hon satte sig vid vaggan och började kärna smör i en fingerborg.

5. NÖTTJA KYRKKLOCKOR

En gesäll göt kyrkklockan till Nöttja kyrka. Just som malmen smält kom en kvinna springande och kastade fullt med silversaker i den smälta massan. Silvret hade hennes förfädrar stulit. För att vinna sin själs salighet offrade kvinnan tjuvgodset åt kyrkan. Det blev gesällens olycka.

6. IVARS KYRKA

Den stora stenen i skogen har fått sitt namn efter prästen Ivar. Han var så helig att han kunde gå på vattnet. Men en dag syndade han. Han bad om förlåtelse och att Herren skulle låta stenen rämma om han blev bönhörd.

7. PINTORPFRUN PÅ BOLMARÖ SÄTERI

En herrgårdsfru på Bolmarö säteri plågade torpare och kallades Pintorparfrun. Sent en höstkväll kom

A) JÄTTEKASTET

N 57°00.643, E 013°43.845

B) STENUDDEN

N 57°01.052, E 013°47.449

8. EBBE SKAMMELSON OCH ANGESTAD KYRKA

Riddaren Ebbe Skammelson dräpte i vredesmod sin trolovade. Han slogs i bojor och dömdes till att vistas ett dygn på var och en av sjön Bolmens 365 öar. Efter ett år sökte han sig till Angelstad kyrka, steg upp på en sten och sade: "År jag värd att vila i helgad jord så sker det." I detsamma föll bojorna av honom. Ebbe föll död ner och i stenen blev ett kors och ett fotavtryck synligt. Ebbes bojor blev till kors på kyrktaket.

9. SKEA DÄRE

En gumma från Skeagård hade varit på julotton i Angelstad kyrka. Hon hade bråttom hem och sprang det fortaste hon kunde. En bit från kyrkan fick hon slag och dog. Där står nu en sten som liknar en framåtlutad springande gumma.

10. JÄRNKORSET I HYLTE

Under nordiska sjuårskriget 1563-1570 kom danska trupper till gården Hylte. En kapten fick permission för att besöka sin fästmo i trakten. Han kom försent tillbaka och arkebuserades. Där han sköts restes ett kors. Det sägs att trakten hotas av ofred om korset inte vårdas.

11. PILA KULL

En gång var det en trollkåring i Pila kull som spann lin till en bondhustru i Hölminge. Som tack ville trollen att byborna inte skulle odla lin i byn. Troll tål inte lin. Naturligtvis sådde folk lin det bästa de kunde.

12. JÄTTEKASTET OCH STENUDDEN

Förr i tiden bodde det bara jättar på Bolmsö. En gång byggde jättarna en bro från norra Bolmsö och till fastlandet. Resterna efter bron kan ses än idag och kallas för Stenudden. När Bolmsö kyrka byggdes blev jättarna arga och kastade en stor sten mot kyrkan.

13. PRÄSTASTENEN

En präst från Vittaryd hade döpt ett barn. På hemvägen anfalls han av ollonsvin som åt upp honom. En liten sten med årtalet 1759 minner om den tragiska händelsen.

14. FIKA KORS

Fika kors står invid den gamla Lagaleden. En del säger att det är rest över stupade danska soldater. Andra säger att korset restes till minne över en riddare som mötte en ond bråddöd.

15. HUR HÖRDA BY BEFOLKADES EFTER DIGERDÖDEN

Digerdöden härjade i Sverige i mitten av 1300-talet. I Hörda by överlevde bara en kvinna. Efter många år kom en ensam man vandrande.

16. SANKTA BIRTE KÄLLA

Källan har fått sitt namn efter en helig kvinna, som bodde i Ryssby. Hon var så helig att hon kunde hänga upp sin kappa var som helst, även om det inte fanns något att hänga den på.

17. KUGGABERG OCH TROLLENS JULAFÖN

I Kuggaberget bor trollen. På julafön är berget upplyft och står på guldstolpar. Vid föten av berget finns en minnessten över sagoberättaren Mickel i Långhult.

18. HALTA-KAISA I RYD (1792-1857)

Snöbärsbuskar och en stengrund minner om den lilla stugan där änkan Halta Kaisa bodde. Hon var en av sagosamlaren Gunnar-Olof Hylltén-Cavallius främsta meddelare.

19. TROLLSMEDEN

En gammal smedja har legat i Nockarp. En sen vinterkväll kom en underlig gubbe till smeden och bad att få smida. Som tack fick smeden en stor klump. Det var renaste guld.

20. AGUNDABORG

För mycket länge sedan bodde fru Agunda i sin borg vid Agunarydsjön. Hon var kristen och byggde den första kyrkan i trakten. Hedsniska riddare hotade med att anfälla henne. Men ett under hände.

21. SKATTEN I HÖGARÖR

Högarör är ett 3500 gammalt gravröse från bronsåldern. De gamla berättar att det finns en skatt i röset och att en drake vakar den. En gång grävde några karlar från byn Kämma efter skatten och fann en kista.

22. TROLLRÖRET I LYÅSA

Smickelbergsskitta var en elak trollkåring som en gång skulle kasta sten mot en kyrka i trakten. Hon fyllde förklädet med sten. Förklädet brast och det blev en stor stenhög som idag kallas Trollröret.

23. SKIRS KÄLLA

I Skirs källa har folk offrat pengar och druckit av vattnet för att bli kvitt sjukdom och elände. Bredvid källan ska det ligga två kittlar nedgrävda. De är fulla med pengar.

24. KONGSHÖGEN

Blandasågen berättar om hur hjältingen Blända tillsammans med småländska kvinnor genom list besegrade danskarna på Brävalla hed. Den danske kungen begravdes vid Dansjöns strand i det stora stenröset som kallas Kongshögen.

25. HANASLÖVSBERGET

I Hanaslövsberget bor en hemsk trollkåring som tagit in folk i berget. När det syns rök och dimma kring berget säger folk att det är Hanaslövs-skittan som byker. Hon tvättar vid Pockers kittel, en håla i en sten nära bergets topp.

26. NÄCKEN I HJÄRTANÄS

I den alderdomliga och vackra radbyn Hjartånäs bodde på 1600-talet flickan Ragnhild. Hon fick barn med näcken.

27. KARINS STEN

Flickan Karin var en gång ute i skogen. En flock vargar anföll henne. Flickan lyckades ta sig upp på en brant sten och räddade sig.

28. NÄCKEN I BLÄDINGE

Näcken brukade förr i tiden hålla till vid sjön Salens strand nära Blådinge. En spelman lärde sig spela av näcken. Men det är farligt

29. BLODBERGET

Vid en vik i sjön Äsnen tvättade Blända och hennes kvinnor av sig blodet efter striderna med danskarna. Viken kallas för Blodviken och berget för Blodberget. En annan förklaring till namnet är att det fordom firades fruktbartehetsfester här och att folk blotade till de gamla gudarna.

30. TROLLBERGET

I boksengen vid Äsnens strand ligger Trollberget med sina spännande grottor och gångar. Bakom en järndörr finns en stor sal som rymmer trollens guld och silver. Ännu har ingen hittat den dörren.

31. GÄRDSLEVARENS KOJA

Kojan ligger där Almhults kommun gränsar mot Skåne och Blekinge och stenarna är stora som hus. Namnet fick Gärdslavaren (1840-1901) för han högg gårdslen till gårdesgårdar och att han skrek och ljöt som en varg när han gick i skogen. En gång lejdes Gärdslavaren för att mörda trollkarlen Johannes.

32. INGEBORG I MJÄRHULT

På 1700-talet levde den omtalade kloka kvinnan Ingeborg i Mjärhult. Carl von Linné skrev att hon "blev sökt över hela landet som ett orakel".

33. BRUDGUMMEHALLEN

Bondpojken Torbjörn hade kämpat med Nils Dacke mot Gustav Vasas trupper. På flykt undan kungens män förälskade han sig i en ung bondflicka. Men flickan giftes bort med en grannpojke. När brölloppet på väg mot kyrkan passerade en stor sten träffade en pil brudgummen. Sedan dess kallas stenen för Brudgummehallen.

34. PAR OCH KERSTIN I RÖCKLA

På 1600-talet blev bondhustrun Kerstin i Röckla tagen av trollen. Hon fördes till en backe som kallas Karingekullen. Folk såg henne sitta på en sten på backen varje julafön i sju år och kamma sitt hår. Hennes och maken Pers tragiska öde beskrivs i den kända Röcklavisan.

35. GALGAHALLARNA

På medeltiden avrättade den grymme fogden Trotte folk vid Galgahallarna. De fick hänga i klyftan mellan de väldiga stenblocken tills de dog. Man lade stora stenar på deras armar så att de intre trillade ner.

36. DRASKATTEN I SANNABÖKE

Sannaböke slog Ingemar Larsson ihjäl en stor drake sommaren 1627. Han fann en stor skatt som draken vaktade. Hur kunde han besegra den väldiga draken?

37. TAXÅSKLINT OCH SJÖN MÖCKELN

I berget i Taxås har trollen bott. Berget sägs ha fått sitt namn efter den danske faltherren Taxe som dödades av sina egna. När du kommer upp på toppen av Taxåsklint har du en strålande utsikt över Möckeln. Ser du sjöräpet på vattnet skiftar vädrdet och det blir snart storm.

38. LILLE PETTER JOHANS STUGA

Torpslugor är ofta små, men denna stuga är så låg i taket att de flesta besökare inte kan gå raka. Här levde skomakaren Lille Petter Johan (1875-1952) som var mycket kortväxt.

39. MASTERTJUVEN I TULLBERGS GROTTA OCH GRAN

På kyrkogården i Göteryd vilar Mästertjuven Tullberg. Det står alltid blommor på hans grav. Tullberg levde i början av 1800-talet och det sägs att han stal från de rika och gav till de fattiga. Långt ute i skogen ligger grottan där han gömde sig och en stor gran visar platsen där han dödades.

40. GUSTAFSFORS OCH GÄARYDSTROLLEN

Gustafsfors är en gammal bruksmiljö vid Helgeå. Väster om ån huserade GäarydstrolLEN i stor-skogen. En piga gick vilse i skogen och födde ett barn, som var mistänkt likt ett troll.

41. SAGOSAMLAREN GUNNAR OLOF HYLTTÉN-CAVALLIUS

Hylltén-Cavallius gav på 1840-talet ut "Svenska folksagor och äfventyr", den första svenska sagosamlingen. I Skatelövs hembygdsgård finns ett minnesrum som anknyter till hans gärning. Han bodde på släktgården Sunnarvik vid sjön Äsnen.

42. CLIFF BURTONS MINNESSTEN

Året var 1986. Den ganska okända gruppen Metallica åkte i turenbussen från Stockholm till Köpenhamn. När det var dags att sova i bussen, ville två av bandmedlemmarna ha den populäraste sovplatsen vid ett fönster. De drog lott och basisten Cliff Burton fick spader ess och vann. Men det skulle visa sig att han förlorade. Utanför Dörap fick bussen sladd och valtade.

A) TULLBERGS GROTTA

N 56°35.608, E 013.57.130

B) TULLBERGS GRAN

N 56°35.061, E 013°48.778

43. HACK-EVA

För länge sen var det hungersnöd här i trakten. Folk menade att man skulle slå ihjäl de gamla som inte orkade arbeta. Men en klok drottning som hette Eva, sa att det var bättre att ge människor var sin hacka så att de kunde röja ny mark, odla jorden och få mat. Så skedde också. Runt omkring i skogarna här i trakten finns därför gott om stenrösen.

44. DEN DÖDE I ÅLEKÄRRET

Om kärlekens ödesdigra följder. N 56°44.952, E 014°34.223

45. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

46. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

47. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

48. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

49. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

50. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

51. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

52. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

53. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

54. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

55. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

56. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

57. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

58. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

59. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

60. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

61. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

62. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

63. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

64. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

65. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

66. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

67. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

68. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

69. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

70. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

71. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

72. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

73. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

74. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

75. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

76. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

77. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

78. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

79. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

80. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

81. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

82. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

83. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

84. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.361, E 013°59.277

85. ÅTTESTUPAN I SICKINGE

När folk blev gamla knuffade byborna dem ner för det branta stupet. Sant eller bara påhittig? N 56°51.502, E 013°58.959

86. RINGESTENEN I TROTTELÖV

En magisk sten! N 56°54.3