

Älvan Alizas förvandling till människa

Av Elin Johansson från Åk 5 Astradskolan. Maj 2024.

Det var en gång en älva som hette Aliza. Aliza gillade äventyr och älskade att flyga runt och utforska skogen. Den lilla älvan bodde med sin mamma och lillasystern Anni i en liten stubbe i den stora skogen. Utanför skogen fanns det en stor by vid namn Maldo-byn.

Aliza vaknade snabbt när hon hörde fågelkvittret utanför fönstret. Hon tog på sig sin rosa klänning och satte upp det långa blonda håret i en fläta. Aliza smög försiktigt ut i köket där hon skulle packa matsäck för dagens äventyr. Hon packade en macka och en flaska vatten. När Aliza närmade sig dörren med långsamma steg hörde hon något bakom sig. Aliza tänkte inte på det och smög sig ut genom dörren. Daggen glittrade i spindelväven och soluppgången var på väg. Aliza började flyga upp bland träden. Hon kände den varma morgonluften mot hennes hud. Helt plötsligt hörde hon något som prasslade bakom henne. Aliza vände sig snabbt om för att kolla var det var, men såg bara en liten fågel flyga upp bakom ett träd. Den lilla älvan flög vidare igen utan att tänka på det. Nu var solen uppe och Aliza stannade och satte sig på en av grenarna på ett träd. Hon njöt av den fina himlen när hon plötsligt hörde ett skrik. Aliza reste sig upp snabbt och kollade ner under trädet. Där låg Anni på marken och grät. Aliza flög ner till henne.

- Vad gör du här, sa Aliza
- Jag ville bara se vart du skulle, stammade Anni fram.
- Du får flyga hem, sa Aliza som nu var väldigt arg.
- Men jag har skadat ena vingen, sa Anni som nu hade slutat gråta.
- Du får sitta på min rygg så tar jag dig hem.

Aliza flög fram med Anni på ryggen. Efter ett tag började Aliza tappa kontrollen. Hon störtade rakt in i ett träd och det blev svart.

När Aliza vaknade var hon i en stor vit gång som såg ut att aldrig ta slut. Helt plötsligt från ingenstans hörde hon en röst.

- Käraste älva, du är en av tre älvor som har blivit utvald till att förvandlas till människa. Du och två andra älvor ska hitta den magiska stenen som kungen i människovärlden har hittat och tagit till sitt slott. Ert uppdrag är att hitta stenen och ta er tillbaka med stenen till skogen, sa den mystiska rösten.
- Var är min syster? frågade Aliza.
- Kungen tog henne med. Hon är i fängelsehålan i slottet, sa rösten medan den domnade bort.

Det blev svart igen.

Aliza vaknade upp och bredvid henne låg två människor, en kille och en tjej. Först vaknade tjejen upp och sedan killen.

- Hej, jag heter Alde, sa killen.
- Jag heter Ada, sa tjejen.
- Och jag heter Aliza, sa Aliza.
- Hörde ni också den där konstiga rösten? sa Alde.
- Ja, sa både Aliza och Ada.
- Var det din lillasyster som rösten berättade om? frågade Ada.
- Ja, sa Aliza.

De kollade sig runt omkring och märkte att en väldigt stor by tonade upp sig framför dem. Det var Maldo-byn. Alde tog täten och började gå framåt. Tjejerna var hack i häl och de alla tre var nu inne i byn. Ada och Aliza började direkt gå runt och titta i alla stånd och butiker som fanns och Alde behövde flera gånger påminna dem om deras uppdrag.

Till slut kom de fram till det stora slottet. Runt om slottet fanns det en vallgrav. Bryggan skulle precis hissas upp och alla sprang. De sprang så fort att Ada kom fram innan bryggan stängde. Hon tog snabbt tag i Alizas arm och drog upp henne.

- Vart är Alde? frågade Aliza.
- Han är fortfarande där ute, svarade Ada.
- Men hur ska vi få in honom? frågade Aliza.
- Med den där! sa Ada och pekade på en spak som ledde till bryggan.

Aliza sprang fram till spaken och drog. Bryggan öppnade sig och Alde sprang snabbt in.

- Vart ska vi nu? frågade Alde.
- Jag tycker vi hämtar stenen och sen din lillasyster, sa Ada.

De andra höll med och de började kolla sig omkring. De gick in i det första rummet, där var det bara ett matbord och några stolar, men ingen sten. Sen gick de in i ett kök, men ingen sten. De gick upp för trappan och där var kungatronen. Där var också stenen! Problemet var bara att på tronen satt kungen och sov.

- Jag går och räddar Anni medan ni tar stenen, sa Aliza och sprang därifrån.

Alde smög fram mot kungen och lyckades ta stenen. Ada och Alde började springa ut från slottet. Utanför mötte de Aliza och Anni.

- Vakterna är efter oss, skrek Anni.

De alla fyra började springa för sina liv, men vakterna var hack i häl på dem. Precis när en av vakterna skulle gripa tag i Anni sprang de in i ett träd och det blev svart.

- Ni klarade uppdraget, sa den mystiska rösten. Lägg stenen i lådan framför er så tar jag den i säkerhet.

Alde gick fram och la stenen i en låda framför dem och det blev svart igen. När Aliza vaknade låg Anni bredvid henne, men inte Alde och Ada. Aliza och Anni flög hemåt. När de kom till stubben såg de sin mamma sitta och gråta utanför. Hon blev så glad när hon fick se Aliza och Anni. Mamman sprang fram och kramade dem. Hon var så lycklig att hennes älskade små älvor var tillbaka i säkerhet.

Senare under kvällen funderade Aliza på dagens äventyr och var Alde och Ada hade tagit vägen. Hon förstod att de också hade kommit tillbaka i säkerhet i sina trygga hem. Alla älvor levde sedan lyckliga i alla sina dagar och de behövde aldrig förvandlas till människor igen.