

Sagan om prinsen

Av Edwin Muratovic från Åk 5 Ekebackenskolan. Maj 2024

Det var en gång en prins. En vacker men också en väldigt, väldigt arrogant prins. Han valde alltid sig själv framför alla andra. När de fattiga bad om några kronor så vägrade han fast han var den rikaste i landet. Om hans föräldrar bad honom om det allra minsta så vägrade han det också. Han tog inte någon som helst hänsyn till andra och deras tid.

En dag när hans pappa kungen blev så väldigt sjuk så bad han sin son att gå till trollpackan i den mörka skogen. Hon var den man vände sig till när man behövde magiska krafter eller bli botad. Trots att hans pappa skulle dö utan medicinen så vägrade prinsen först. Hans pappa bad och bad så till slut så sa han ändå ja. Så gav sig prinsen iväg. Han hoppade upp på sin häst och började rida mot den mörka skogen. Prinsen red igenom träsk och öknar och över berg och fält. Det var en väldigt lång resa, det tog flera dagar och flera nätter. När han äntligen kom fram till den mörka skogen så gick han in. Det var kolsvart, så han såg bara några meter framför sig. Prinsen hoppade av sin häst och band fast hästen i ett träd. Han gick fram till häxans lilla hus och gick rakt in, utan att knacka. Det fanns ingen i huset, inte en själ. Prinsen tittade runt. Han såg ögon i burkar, uppstoppade djur som stirrade på honom från alla håll. Rostiga burar med döda fåglar i hängde i taket. Från ingenstans så hörde han bakom sig:

- Vad gör du här?

Prinsen vände sig om såg häxan.

- Du ska hjälpa mig att få medicin till kungen av Småland. Min fader ska ha sin medicin, sa prinsen.
- Så du är prins? sa häxan. Jag kan inte hjälpa dig just nu.

När prinsen hörde det blev han fruktansvärt arg och drog ut sitt svärd och pekade på häxan. Häxan gav med sig och började göra medicinen. Medan hon gjorde medicinen så fick hon stå ut med att prinsen skrek och slog henne för att hon inte arbetade tillräckligt snabbt. Prinsen var lyckligt omedveten om att häxan smidde planer på hämnd.

Efter en dag så var medicinen färdig och prinsen gav sig av, nöjd och glad. Hemfärden tog några dagar och när han kom hem så red han in genom slottsporten och hoppade av sin häst. Prinsen gick in i slottet in till kungens rum och gav honom hans mediciner. Efter det gick han till sitt rum. Samma sekund som han klev över tröskeln till sitt rum så blev han förvandlad till en lindorm. Häxan hade fått sin hämnd. Prinsen slingrade sig panikslaget ut ur sitt fönster. Han ålade ut i slottets trädgårdar. Han slingrade sig vidare fram till arbetarna och skrek till dem att de var tvungna att hjälpa honom att bli sig själv igen. Men de vägrade. Han hade varit den värsta personen mot dem alla. Han kröp vidare till alla i sin faders lilla kungarike men alla vägrade hjälpa honom. Prinsen blev en lindorm för all evighet och folket i hans pappas rike slapp äntligen att stå ut med prinsen.

Av: Edwin Muratovic, Ekebackenskolan 5H